

Julen 2019

Nu, hvor vi snart skal vende blad,  
har landet fået brusebad,  
så hele Danmark sejler,  
og hvor man så end går og står,  
så er det billede, man får,  
at alt i vand sig spejler.

Til gengæld har man lige hørt,  
det nogen steder er lidt tørt;  
i Spanien får man ørken!  
Hvor mandler og citroner stod,  
kan intet mere nu slå rod,  
så meget truer tørken!

Så er det, man ku' ønske sig,  
at regnen den fordelte sig,  
og noget gik lidt sydpå  
til køling af det spanske land  
og regnens kastagnerter kan  
få sat en anden lyd på.

Hvor var det også rigtig godt,  
hvis mange steder fik lidt vådt,  
så grønne ting ku' vokse.  
Så ku' man der bli' mere travl  
med at gå ind for planteavl  
i stedet for at kokse!

Og folk de kokser virk'lig ud  
måske til ære for en Gud  
de bruger skrækkens våben.  
Og terror er det mon en hævn  
for vores usle klimalevn?  
Ja, var det måske dråben?

Nej, det er et tveægget sværd,  
som visse folk de hæver her;  
de folk fra mellemøsten.  
Den olie, som vi bruger los,  
den har de nemlig solgt til os!  
Jovist, vi deler høsten.

Så hvorfor nog'n bli'r terrorist  
er ren mystik og meget trist,  
og dem må man få straffet.  
Men man skal passe meget på,  
for det sku' meget nødtigt få  
vort retssystem bortskaffet.

Det er jo en balancegang,  
hvor man skal passe på sin trang  
til barsk og hurtig handling!  
Så hælder man måske sit barn  
med badevandet ud som skarn  
til samfundets forvandling!

Vi har trods alt demokrati,  
og det er det, vi bedst kan li',  
så lad os passe på det!  
Det kan jo ikke af sig selv,  
så vi må vogte på det vel.  
Nu skal vi helt forstå det!

Glædelig jul og godt nytår  
trods alt